

## Huisgedicht Autisme = blijvend op weg

te eerlijk, te druk, te vaak  
op het verkeerde moment  
op de verkeerde plek

kijk niet naar het wat  
maar naar het waarom

een juf, een moeder  
het kind gezien

omhels het verschil  
comfort, stress en onbegrip  
de emmer stroomt over  
de snelweg van het brein  
blijkt zo vaak een zandweg te zijn

een voorspellingsfout, gevaar  
veel te precies voorspellen

en toch kan het  
het zandweggetjesbrein maakt creatief

en dan de vloek van Kennedy  
"Do not ask what your country can do for you  
but ask what you can do for your country"  
maar tegen welke prijs  
wat doe je zelf  
wat mag je aan een ander vragen  
leer te zijn wie je bent  
die emmer zal weer vollopen

het perspectief verandert  
de heilige huisjes ware wetenswaardigheden  
vallen uit elkaar  
de werkelijkheid is te complex  
gelukkig is er een model  
al mag dat geen werkelijkheid zijn

we onderzoeken het  
de blinde onderzoekers voelen een speer  
een boom een muur maar geen olifant  
het model van de olifant is er niet

extreem menselijk gedrag  
daar winden we geen doekjes om  
een stoornis werkt  
een vis kan niet in de boom klimmen  
hoe kunnen we die in een vijver laten zwemmen

het lichaam voelt wel  
analyseert een zwarte doos  
en zie dat maar eens om te draaien  
een spirituele existentiële dimensie  
haalt het brein naar het lichaam

ervaren onwetend kijken wij om het hoekje  
we beklimmen beiden een berg  
de dwerg werpt hem omver

als het geen taal heeft  
bestaat het niet  
een kanarie kan niet bestaan  
zonder kanarie te heten

we zijn inclusief qua lengte  
lichaamslengte verdeelt zich normaal  
net als psychische gesteldheid  
het normatieve de dichotomie  
laten we los

het grote geheel leidt af  
compartimentering, oogcontact, taalbekrachtiging  
het vertraagt, de Ferrari heeft geen gaspedaal

rigiditeit is normatief  
niet alle topsporters zijn autistisch

een mens kan zich ziek, gestoord,  
kwetsbaar en verschillend voelen  
de context positioneert

je mag een kanarie zijn  
wees veerkrachtig en smeer je emotie uit  
existentiële vragen mogen bestaan

elke kanarie heeft zijn eigen cultuur  
daartussen loopt een muur  
laten we die verkrumelen

wat wij zijn kruimels  
op de rok van het universum

de rok waait omhoog, altijd op weg  
buiten en binnenkant omhelzen elkaar